

Vertellen

Zie je hem?

Lucas 16:19-31

25 september 2022

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Hoe kan het dat de rijke man Lazarus eerst niet zag en later wel? Heb jij weleens gezien dat iemand jouw hulp nodig had? Wat deed je toen?



Spel: De rijke man zag Lazarus eerst niet, maar later wel. Hoe goed zien de kinderen elkaar? Doe een spel waarbij de kinderen op een rij zitten, een kind komt naar voren en krijgt een blinddoek om. In de rij wisselen twee kinderen van plek. Het kind doet de blinddoek weer af en kijkt goed: ziet hij wat er veranderd is?



Creatief: Hoe zou het feest in de hemel eruitzien? De kinderen maken een tekening.

Vertelling 4-7 jaar

Alle dagen feest

In een groot, deftig huis woont een rijke man. Hij viert feest, met muziek en lekker eten en gezellige mensen.

In een hoekje van de tuin, vlak bij de weg, zit een arme man die Lazarus heet. Hij heeft een bakje waar mensen geld in kunnen doen of iets te eten. Lazarus kijkt naar het huis. Door het raam ziet hij dansende mensen. Ze maken een rij en leggen hun handen op elkaars schouders. Lazarus ziet obers met grote schalen eten. En kijk? De rijke man staat bij het raam. Lazarus gaat staan en houdt zijn bakje omhoog. Hij wijst naar de rijke man en naar zijn bakje. Maar de rijke man ziet hem niet.

De volgende dag is het weer feest in het huis van de rijke man. Er klinkt weer muziek en Lazarus ruikt heerlijke etensgeuren. Als de rijke man in de buurt van het raam komt, gaat Lazarus weer staan. Hij houdt vragend zijn bakje omhoog en wijst naar de rijke man. Maar de rijke man ziet hem weer niet. Niemand ziet hem. Alleen een zwerfhond, die net als Lazarus zijn lippen aflijkt als hij denkt aan lekker eten.

Zo gaat een tijd voorbij. Elke dag is het feest bij de rijke man, maar nooit geeft hij iets aan Lazarus. En dan, op een dag, sterft Lazarus. De engelen van God nemen hem mee naar het feest in de hemel. Hij mag naast Abraham zitten. De rijke man sterft ook. Maar hij komt niet bij het feest in de hemel. Hij kan het alleen maar uit de verte zien. De rijke man kijkt goed naar het feest. Hij kijkt nog eens heel goed... maar wacht eens? Daar is Lazarus! De rijke man gaat staan en zwaait met zijn armen. 'Joehoe! Lazarus! Ik ben het, je weet well!' 'Lazarus is mijn buurman', vertelt de rijke man aan Abraham. 'Kan hij even naar me toekomen om een bakje eten te brengen? Of een beetje water, want ik heb zo'n dorst.' Abraham schudt zijn hoofd. 'Voor jou was het elke dag feest', zegt hij. 'Voor Lazarus is het feest pas net begonnen.'

Mattijs Weegenaar